

De ene Sekse tegen de andere Sekse

Vrouw tegen Man. Dame tegen Heer. Mevrouw tegen Meneer. Juffrouw tegen Knaap. Wijven tegen Binken. Grieten tegen Jongens,
zo een toernooi dus.

Maar gelukkig wel twee (Senior) mannen in de wedstrijd leiding, want de loting wedstrijschema en baancondities stonden als een huis. Het was nog wat om al die branie mannen en kakelende dames op tijd aan het spelen te krijgen. Om het kletsen tussen het gooien te beperken werd er een speeltijd van 45 min ingesteld, wat voor verliezers van paar partijen nadelig was. (Geen tijd meer om de achterstand in te lopen) Ja en hoe kan je, in Oktober met 14 graden, beter bezig zijn met je gezondheid, door de vrouw tegen de man te spelen. Nadat bijna iedereen van partner was geruild (partnerruil maar dat is wat anders) en 3 partijen had afgewerkt, was het tijd voor de altijd gezellige derde helft. Met een drankje, een hapje en veel gebabbel ging onze huiscomputer aan het rekenen wie er met de prijzen naar huis mocht gaan. Er was met de prijzen zeker gedacht aan de vogels in Zeewolde die een heel diner te wachten staat in sommige tuinen. Ook middels onze sponsor verzorgmijnhuid.nl was er zeker ook aandacht voor persoonlijke prijzen.

En winnaars waren degenen die de minste punten tegen kregen en dus niet die met 3 x 13 hadden gewonnen. Er waren ook stellen, Man en Vrouw, die wel erg veel prijzen mee naar huis namen, maar winnen is winnen. Een applaus voor onszelf voor een hele sportieve en gezellige middag. Op naar het Beaujolais toernooi 19 Nov.



