

Geen snert ballen, Geen snert weer, Geen snert prijzen, Wel snert soep, met "worst".

Culinair hebben we ook sterren, die wat over de kwaliteit zeggen.
De snert van Ineke en Els krijgt drie sterren.



Want na het spelen van 3 boule rondes, was het aanvallen aan de rijkelijk gedekte tafel, met roggebread, spek, bolletjes met beleg, roomboter en de SNERT.

Deze was rijkelijk gevuld met allemaal verse groentes, vlees, krabbetjes, worst, erwten en liefde.

Het was ook een beetje voorjaar in ons clubhuis.

Want de prijzen werden gesponsord door,
De Oosteinde Tuincentrum



Dus alle prijswinnaars plus de wedstrijdcommissie konden de voorjaarsbloeiers in ontvangst nemen.

Wil jij nu ook deze sterren snert maken, dan volgt hier het recept voor 25 pers.

- Tijd.
- Liefde.
- Verse producten.
- Kennis.
- Ervaring
- Voorbereiding
- Controle
- Smaakbeleving.
- Planning.
- Geduld.

Het was weer een goed geslaagd toernooi gevolgd door een gezellige gezamenlijke maaltijd.

Zet vast in je agenda, **maar schrijf je vooral in voor het Paastoernooi**, en ja het is geen grap, deze is op **maandag 1 April aanvang 13.00 uur**

