

Sassenwolde Zeeheim.

Het was weer tijd om onze zustervereniging op te zoeken, want na 24 jaar ben je dat ook wel een beetje. En op de dag dat een Nederlander met een racewagen over water liep en daardoor winnaar werd, trokken wij in een soort colonne verband, en een bekende weg naar Sassenheim.

Nou, er was op ons gerekend met koffie, brood en soep met ballen.

En na een uiterst warm welkomstwoord was er nog even verwarring over of het nou een ontmoeting was of een wedstrijd (volgens onze voorzitter).

Heel leuk om te zien hoe deze, ook kleine vereniging, alles goed voor elkaar heeft, zowel bestuurlijk als in de accommodatie met een hele mooie doeltreffende overdekte baan en een terras overkapping waar ook iedereen buiten droog kan zitten als er een bui komt.

Na de loting van de paren, die op een digitaal scherm konden worden afgelezen, trok ieder team naar de verschillende banen. Ook de ervaring om te spelen op een schelpen ondergrond was erg leerzaam.

Erg leuk was om de openheid en speltips van de leden van De vaste Voet te ervaren.

Na het spelen van drie partijen kwam er een heel klein chinees autootje (een van de sponsor) waar heeel veel heerlijk eten uit kwam en dat Chinese buffet was voortreffelijk van kwaliteit.

Na het uitbuiken was er natuurlijk de prijsuitreiking waarin ook aandacht was voor de mensen die het nog niet zo lang doen, die toch als stimulering een ballencrème kregen. Maar de meeste prijzen bleven in Sassenheim voor het totaal aantal gewonnen wedstrijden en behaalde punten.

Conclusie; zonder Training geen prijzen.

Er was ook nog een leuk fotomoment met elke vereniging apart en toen met het hele zootje.

Na de leden van De Vaste Voet persoonlijk te hebben bedankt voor hun gastvrijheid en openheid, (afscheid nemen en bedanken namens de vereniging hoeft zeker niet meer na 24 jaar),

was het weer tijd om de polder op te zoeken, op naar 2024.

